

CZT Najaarstocht 2017 met de Mistral naar Oudeschild 13-15 oktober

Met Mirjam, Henk, Greetje, Alna en JanWillem

Op een mooie dag in juli van dit jaar, zeilde ik met een vriend een rondje op de Westeinderplassen. Ik was een beetje aan het mopperen dat ik voor langere tochtjes op groter water mijn vaste zeilpartner miste en elke keer mijn hele vriendenkring door moest op zoek naar gezelschap. Niet omdat ik alleen de boot niet kan zeilen, maar omdat het niet zo gezellig is alleen te varen. "Zoek nieuwe mensen" zei mijn vriend. "Ja" antwoordde ik weifelend. Maar ik ging op zoek en vond de CZT.



Op een mooie vrijdagochtend in oktober stapte ik in mijn kleine rode autootje -bijgenaamd het poppenwagentje- en ging ik op weg naar Lemmer voor een eerste kennismakingsweekend met de CZT. Onderweg pikte ik Henk op, die gelijk gezellige verhalen over CZT-ervaringen vertelde en mij ondertussen ook feilloos de weg wees naar Lemmer en naar de prachtige boot van JanWillem en Alna, de Mistral. Zo'n eerste kennismakingsweekend is best wel spannend maar het was een allerhartelijkste ontvangst en na een lekkere lunch gingen we op weg naar Enkhuizen. De zon liet nog wat op zich wachten toch was het weer prima en de temperatuur voor de tijd van het jaar goed. Stevige wind, een rif in het grootzeil en de rolfok uit, opkruisen naar Enkhuizen. Een fijne middag. Het gastvrije aanbod om te sturen bewaarde ik even voor later, want ik ben soms een beetje een kat-uit-de-boom-kijkerig type. Het was ook al weer een tijd geleden dat ik met een stuurwiel had gevaren. Mijn Hurley heeft een helmstok en heb ik ook anderszins in mijn hand, ik moest wel even opwarmen voor ik zomaar het stuurwiel in handen kon nemen.

We verzamelden in de Buitenhaven van Enkhuizen met 9 boten, de meeste waren al binnen toen we aankwamen. Een paar mensen kwamen buurten of spraken we onderweg naar de viswinkel. Leuk om kennis te maken. Na een maaltje vis gingen de trossen weer los en vertrokken we naar Stavoren. Het was al een flinke tijd geleden, dat ik in het donker had gezeild, wat een feest! Op de plotter de haven in, langs de kant en na een drankje hup in bed. Fantastisch!





Zaterdag voeren we via Den Oever naar Oudeschild op Texel. Opnieuw een super tocht met prima flinke wind en nu wel zon. Misschien komt het omdat Oudeschild de eerste 'zee' haven was, die ik jaren geleden met mijn eigen boot aandeed, of omdat ik dol ben op Texel, ik weet het niet, maar ik ben altijd blij om in Oudeschild te zijn. Het is een mooie grote passantenhaven vol met vakantiegangers in goed humeur. We aten heerlijke chili door Greetje klaargemaakt. Dat het café bij de haven in andere handen is



overgegaan en wat minder leuk en swingend is geworden, had ik eerder deze zomer al gemerkt, nu bleek het vol met eters toen we met alle CZT-ers een borrel wilde drinken. Gelukkig heeft het havenkantoor bovenin een mooie recreatieruimte, ieder haalde wat te drinken en snacks van boord en het was een gezellige bijeenkomst, waarin ik met de meeste CZT-ers heb kennisgemaakt. Wat mij opviel was hoe vriendelijk en hartelijk iedereen was naar mij als nieuwkomer.



En dan zondag. Alweer prachtig weer! Dat wil zeggen dat het in de haven waarschijnlijk meer dan twintig graden was, maar wij

op het water toch meestijds met jas aan zeilden. De tijd van het jaar, het afkoelende water en de stevige wind maakten het op het Wad en IJsselmeer niet direct zomers aanvoelde zoals de KNMI had voorspeld, maar toch genoten we volop van de stralende dag. Ik mocht met een lekkere 3-4 Bft het IJsselmeer over zeilen en was helemaal in mijn sas. Ondertussen oefenden we nog boei opvissen en het bijliggen en kreeg ik nuttige tips, die ik als solozeiler zo vaak mis. Beter wordt het niet meer dit jaar ☺.



Dat het bij Alna en Jan Willem aan boord geweldig was, hoef ik waarschijnlijk niet meer uit te leggen. Een super comfortabele boot, gastvrije en gezellige eigenaren, geweldig zeilschip. Dank! En ook dank Greetje en Henk voor jullie prettig gezelschap.

Dank CZT-ers voor de gezellige kennismaking, ik hoop dat ik nog vaak met jullie mee mag, met eigen boot of als bemanning.

Groeten Mirjam Houtlosser





