

Onderweg naar Ithaka

Het is avond geworden en de wind is gaan liggen in de kleine haven van Kioni op Ithaka. In de avondzon lopen Nienke en ik een rondje naar de overkant en zien ons schip netjes in de rij liggen. Het is nog lekker warm en het uitzicht richting zee is prachtig verstilld.



Het is een haven zoals we er deze week veel zien, van oorsprong een vissershaventje en nu aangevuld met een paar zeiljachten. Bij aankomst pakte de buurvrouw een lijntje aan op de kade terwijl wij het anker al uitgegoid hadden en achteruit voeren: 10 meter diepte in het midden van de haven en we hebben 50 meter ankerketting uitgegoid. We raken al aardig gewend aan deze manier van aanleggen. Straks gaan we eten in een Taverne aan de haven, net als de andere avonden. De keuken aan boord is deze week alleen voor de ontbijtjes en de lunches.

Vaargebied

We merken dat we nog vroeg in het seizoen zijn, alles is net open en we hoeven nergens te betalen. Voorzieningen zijn er vaak niet in de havens, af en toe een waterpunt of een douche bij een restaurant. Dat hoort bij de charme van de eilanden.



De WYC heeft dit schip twee weken achter elkaar gehuurd, wij zijn deze eerste week met vijf mensen op de Maya, een Bavaria-huurschip van 45 voet.



Volgende week vaart De Witte Raaf van Wouter Akkerman samen op, met aan boord Maddy en Ludo. Ik vaar deze week als gast-schipper bij de WYC met Nienke, Mariska, Jacqueline en Sjoukje. De sfeer aan boord is goed, het is natuurlijk ook vakantie en mooi weer en we proberen iedere avond op tijd in de haven te zijn. De dagafstanden zijn ongeveer 20Nm, dus we varen meestal tussen 10.00 en 16.00 met onderweg een baai of ankerplaats. De wind is overwegend NW en wij hadden tussen de Bft 2-5, meestal rond de Bft 3. Ik vind het ontspannen zeilen in een prachtig gebied. Wij vertrokken uit Preveza en zijn naar de Ionische eilanden Lefkas, Ithaka, Kefalonia en Kalamos gezeild. Ik wilde hier al eerder heen en geniet erg van de omgeving, de uitzichten en het zeilen met de WYC. Ik vind het vaargebied erg interessant, ook voor mensen met minder zeilervaring: een aanrader voor CZT-ers.

Griekse wijn?

Nienke en ik waren al een paar dagen langer op Lefkas waar we aan de kade in Nidri een wijnwinkel en wijnbar vonden met uitsluitend Griekse wijnen. Na het proeven in de winkel heb ik voor onze zeilweek wijn ingekocht, dus iedere avond was er een verhaal over de herkomst (wat ik me er nog

van kon herinneren) en dronken we lekkere wijn met vrijwel onleesbare etiketten.



Ik was erg verrast over de kwaliteit van deze wijnen, want tot nu toe was ik niet onder de indruk van de Griekse wijnen. Sjoukje en Mariska zijn ook wijnliefhebbers en hebben spontaan besloten een bedrijfje (Via Ithaka) te beginnen met import van Griekse wijnen naar Nederland, ik denk dat ik daar wel één van de eerste klanten ga worden.



Nienke en ik verlengen onze reis naar Corfu, en genieten in de groene heuvels nog na van de zeilweek. Heel af en toe zien we beneden ons een zeilbootje, het seizoen moet ook hier nog beginnen.

Mei 2019.